

De Knot - tweemaandelijks afdelingstijdschrift van JNM Land van Aalst Jeugdbond voor Natuur
en Milieu vzw - Afgiftekantoor 9420 Mere - Jaargang 14 - Nummer 1 - Editie september - P708126
- VU: Maud Van de Waeter, Kerkveldstraat 20 9420 Mere



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE



KNOT

September-December 2024



Wat is JNM?

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. Samen trekken we het hele jaar door de mooiste natuurgebieden in en laten we ons betoveren door de zotste waarnemingen. Met zaag of schop in de hand maken we ruimte voor natuur. Bovendien gaan we op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven en proberen we anderen daar ook warm voor te maken.

HOE LID WORDEN?

Om lid te worden surf je naar <https://jnm.be/nl/inschrijven> en vul je het online inschrijvingsformulier in. Je krijgt dan verdere betalingsinstructies per mail. Je mag 2 keer gratis bij ons proberen!

BEN JE REEDS LID?

Hoe je lidgeld vernieuwen? Je surft ingelogd naar jnm.be/lidgeld en ons systeem loodst je door de verschillende stappen van je lidgeldhernieuwing. Eens je lidgeld verwerkt is, krijg je van ons een bevestigingsmiltje.

Is je buur, neef, vriend, lief, broer, zus, klasgenoot...nog geen lid van de JNM? Laat ze kennismaken met JNM! We vinden het belangrijk dat iedereen met interesse voor natuur en milieu bij JNM terecht kan. Daarom kan je kiezen uit drie verschillende lidgeldtarieven. Alle vraagjes ivm lidgeld kan je richten aan onze ledenadministratie via info@jnm.be of 09/223.47.81

Lidgeldtarieven 2023 - 2024:

*€5 Verlaagd tarief

*€26 PIEPLID: Van het 2e leerjaar t.e.m. het 6e leerjaar

*€26 INILID: Vanaf het 1e middelbaar t.e.m. het 3e middelbaar

*€32,5 Verhoogd tarief

Kamp 2025

Kamp 2025?!? Ja, dat hoor je goed! Het kamp van de volgende zomer begint al vorm te krijgen! Houdt zeker

Donderdag 3 t.e.m. zondag 13 juli

vrij in jullie agenda! Want dan gaat ons superduperkamp weer door! Meer informatie zal nog vrijkomen in de komende knotjes en op de website!

Maar kleur je agenda maar al goed roze, groen en blauw, want het kamp komt gauw!

Wij tellen alvast af! Hopelijk jullie ook! Tot dan!!

Woordje van de voorzitter

Heyy lieve JNM'ers!!

De zomervakantie is reeds achter de rug en zo ook ons mega fantastische kamp! De ini's beleefden avonturen op de kajak en leerden overleven in Atlantis, terwijl de piepers op schattenzoektocht gingen en de Semois verkenden. Wat een heerlijke dagen waren me dat! De ouderen trokken later richting de Vogezes met de fiets waar we de Grand-Ballon en de Hohneck onveilig maakten. Kortom het was een geslaagde kampenzomer! Helaas kon deze prachtige zomer niet blijven duren en heeft de school zijn plekje ondertussen terug opgeëist in onze kalenders. MAAR... gelukkig staat er een nieuw JNM-jaar voor de deur en hebben we al enkele actieve, speelse en leerrijke activiteiten voor jullie in petto!!

Piepers zijn jullie klaar om kabouters te helpen zoeken naar hun paddenstoelen? Ini's smeer je kuiten maar in want voor jullie staat er een stevige beheerdagje en natuurstudie op de agenda!

DAN... kan ik alleen nog maar zeggen: tot op de startdag, 29 september!

Liefs Ninke

Belgische landschappen en hun verhaal

België, een land met meer dan 1,6 miljoen inwoners. Een land waarbij versnippering, lintbebouwing... steeds meer open ruimte aansnijden. Er zijn gelukkig nog heel wat mooie plaatsen in ons kleine land en die wil ik samen met jullie ontdekken!

Blankaart

De Blankaart is een natuurgebied waar van alles te ontdekken valt: een kasteel, een grote vijver, moerassen, en heel veel vogels! De naam "Blankaart" komt van het woord "blank," wat betekent dat het gebied vaak onder water staat. Dit komt doordat het midden in de IJzervallei ligt. Als het veel regent, lopen de omliggende weilanden vol water, wat een paradijs is voor allerlei vogels zoals riet-, weide-, en watervogels.



Een Historisch Gebied

De Blankaart is niet zomaar ontstaan; het is door mensenhanden gegraven toen ze vroeger turf wonnen, een soort brandstof. Hoewel het gebied dus door mensen is gemaakt, is het nu een belangrijk natuurgebied. Al in de jaren 1500 werd De Blankaartvijver vermeld door de bekende schilder Pieter Pourbus. Helaas zorgden lage waterstanden vanaf de jaren '70 ervoor dat de natuur in dit gebied achteruit ging, maar er wordt nu hard gewerkt om het weer in topconditie te krijgen.

Een Zeer Bijzondere Gebeurtenis

Op 18 april 2024 gebeurde er iets heel bijzonders in De Blankaart: het eerste kuikentje van een zeearendenkoppel werd geboren! Zeearenden zijn grote roofvogels en het is heel speciaal dat ze in dit gebied een nest hebben gemaakt.



Dus als je een keer een uitstapje wilt maken naar een plek vol natuur en avontuur, dan is De Blankaart de perfecte keuze! Misschien spot je wel een zeearend in de lucht of zie je één van de vele andere bijzondere vogels die hier leven.

@Ninke

Terugblik





Klappen gelek nen ajoin

Het Aalsterse of *oilsjterse* dialect wordt met de dag minder gesproken, en al zeker door jongeren. Deze afname in sprekers is iets dat zich voordoet bij alle dialecten. Door veranderingen in de wereld, en dan voornamelijk veranderingen in hoe wij taal aanleren, wordt er steeds meer 'tussentaal' gesproken. Dar is niet een specifiek Vlaams dialect, maar ook geen algemeen (beschaafd (ieuw)) nederlands. Tussentaal is waarschijnlijk wat jij ook spreekt. Zo gebruik je misschien 'ge' in de plaats van 'je', of zeg je 'ik moet werkn' in de plaats van 'ik moet werken'. Het regionale unieke dialect wordt uit de weg geruimd door de meer dominante tussentaal. Zo ook het oilsjters dialect: een belangrijk deel van de Aalsterse cultuur. Het speelt dan ook een zeer significante rol in het befaamde (*al fluisterend*: en soms controversiële) Aalst carnaval.

Persoonlijk vind ik dit een spijtig gebeuren. Ik hecht wel een zekere waarde aan cultuur. We noemen niet voor niets Land van Aalst toch? Let wel: Land van Aalst verwijst naar een grondgebied veel groter dan 'stad Aalst' of 'groot Aalst'. Ik spreek hierna steeds over het Aalsters, maar dialecten die naast elkaar liggen tonen altijd vele gelijkenissen, dus veel zal ook toepasbaar zijn op dialecten die zich net buiten Aalst bevinden.

Goed, ik heb dus als doel om jullie hier *téén en tander* te leren over hoe het Aalsterse dialect in elkaar zit. In de hoop dat dit de *gheest van Aalst* nog iets langer in leven kan houden. (Google 'de gheest' als je voorgaande dubbelzinnigheid niet begrijpt)

Van start dan maar: dialect wordt fonetisch geschreven, men schrijft dus de letters hoe men ze hoort of uitspreekt. Zo wordt het franse woord dictionnaire in het aalsters *dikszoneir*. Opmerkelijk is hier de 'sj', dit wordt uitgesproken zoals *oesje* of *sjakosj* (handtas). Er zijn hier enkele uitzonderingen op, maar de enige die frequent voorkomt is dat alles dat op -en eindigt zonder de 'e' wordt uitgesproken. Dus als ik schrijf 'k *moen weirken* dan zeg je 'weirken' als 'weirkn'.

Soms is het heel verwarrend om fonetisch te lezen, de woorden die geschreven staan lijken helemaal niet op de woorden in het AN. Een tip om te weten te komen wat er staat is om het woord luidop te lezen, zo is de kans groter dat je het woord zal herkennen.

Ik zal nu de rest van mijn tekstje in het Aalsters schrijven, er zullen zeker nog fouten in staan, pas vanaf de volgende knot kan ik het laten nalezen door mijn pa, de beheerder van de website van de officiële Oilsjtersen Dikszoneir.

Kgaun ier e wa voerbeeldjen geiven van wa er allemaul oit (moeilijke klank) nen klappende oisljteneir kan koemen.

Deizen is iejne veur de jnm: De bloedkoesj zal a tienen afroin as ge nog lank berrevoesj lupt.

Vertaling: de bloedkoets zal uw tenen afrijden als je nog lang blootsvoets loopt). Dit werd gezegd tegen de kinderen om hun schrik aan te jagen en te zorgen dat ze braaf hun schoenen aan zouden doen.

Twei dei boi elkander passen

Zout (vertaling : zaad)

Zaat (vertaling : zout)

Ne leste om meej af te sloiten:

As ek men geldj in den Denjer smoit, zien ek et te minsjten nog droiven.

Vertaling: als ik mijn geld in de Dender smijt, zie ik het tenminste nog drijven. Te zeggen als het gaat over een uitgave die veel te duur en/of nutteloos is.

Home Made MEMES *Van* ANTON



**DOOR EVOLUTIE
HEB IK EEN LANGERE
NEK GEGROEID ZODAT
IK AAN DE BLADEREN
VAN DE BOMEN KAN ETEN**



**IK HEB BULTEN
MET VET ONTWIKKELD OM
LANGE PERIODES ZONDER
ETEN TE KUNNEN LEVEN**



**MIJN VACHT
IS WIT GEWORDEN
ZODAT IK MINDER
OPVAL IN DE SNEEUW**



KUBUS KAK



Smullen in de natuur

Gele kornoelje

Cornus mas

Gele kornoelje kan je in het wild vinden in loofbossen, houtwallen hellingen of vochtige kalkrijke grond. Het werd ook vaak aangeplant omwille van de mooie gele bloemen die al verschijnen van februari tot maart. De bloemen hebben een grote bij-waarde (het trekt veel insecten aan). De gele bloemetjes zijn viertallig (4 kroonbladeren, 4 kelkbladeren) en vormen een kruis. De bladeren verschijnen pas na de bloei en zijn enkelvoudig. Door de elastische houtvaten uit de nerven kan je de onderste en bovenste blad helft van elkaar scheiden waarbij ze nog aan elkaar zullen blijven hangen. Van de bladeren kan je thee zetten.



De vruchten zijn dieprode steenvruchten die van juli tot oktober aan de boom hangen. De vruchten vallen als ze rijp zijn op de grond. Probeer de vruchten die vanzelf van de boom vallen (als je er eens aan schud) of die juist op de grond liggen. Deze hebben een heerlijke zoete smaak. De iets minder rijpe bessen aan de boom kan je ook eten maar hebben een wrange smaak (wrange smaak: een smaak die je mond doet samentrekken). Van de vruchten kan sap, confituur, fruitleer (grote aanrader) of drank van gemaakt worden. Van de geroosterde zaden wordt er wel eens koffie gemaakt.



Let bij het plukken van wilde planten/vruchten altijd goed op. Pluk bij voorkeur niet lager dan je middel en niet van planten die zich op een kruispunt van wegen/ wildpaden bevinden. De planten kunnen besmet zijn met vossenlintworm wanneer een hond of vos erop heeft geplast.

@Robbe



Spelletjeshoek

Hashi

Het doel van Hashi, oftewel bruggen bouwen, is om alle eilanden met elkaar te verbinden. Het cijfer op de eilanden toont het aantal bruggen dat vandaar vertrekt.

De bruggen kunnen alleen maar horizontaal en verticaal gaan, niet schuin. Er mogen maximaal twee bruggen tussen twee eilanden zijn en de bruggen mogen elkaar niet kruisen.



Cijfertekening

Verbind de punten en ontdek welke tekening ontstaat.



Op tuinsafari met Julie

In deze rubriek duik ik de tuin in, op zoek naar allerlei beestjes die daar leven. En wat kom je daar dit jaar veel tegen? Juist ja, slakken.

Ze zijn misschien niet de snelste dieren, maar ze zijn zonder twijfel enkele van de meest fascinerende wezens in onze tuinen, bossen en zelfs oceanen. Met hun zachte lichamen, soms opvallende schelpen en een voorkeur voor een glibberig bestaan, verdienen slakken beslist wat aandacht! Laten we eens een paar soorten slakken van dichterbij bekijken.

1. De segrijnslak (Cornu aspersum) – De Smaakvolle Slak

Deze kleine avonturier heeft een ruw, geelbruin huisje met onregelmatige, donkere banden en is een ware fijnproever. Ze zijn te vinden in tuinen, waar ze rustig aan hun salade van sappige blaadjes knabbelen. Ze houden van variatie en zijn niet vies van een culinair avontuur, waarbij ze soms een uitstapje maken naar de bloembedden van de burens.



Maar pas op! Deze slakken hebben een verborgen talent: ze kunnen slapend de winter doorbrengen. Ja, echt waar! Ze houden een winterslaap, veilig weggestopt in hun schelp. Wat een leven – eten, slapen en herhalen!

2. De zwartgerande tuinslak (Cepaea nemoralis) – De Modieuze Slak

Maak kennis met de zwartgerande tuinslak, of de 'fashionista' onder de slakken. Deze slak heeft een opvallend gestreept huisje in diverse kleuren, variërend van geel tot roze en bruin. Geen enkele schelp is hetzelfde – net een natuurlijke catwalk voor slakken!

En zoals elke goede fashionista houdt ze van een beetje drama; als ze een rivaal tegenkomen, kan het zomaar tot een langdurige staarwedstrijd komen.



3. De zeenaaktslak (Nudibranchia) – De Zeemonster Slak

Voor wie denkt dat slakken alleen op land voorkomen, is de zeenaaktslak een ware verrassing. De zeenaaktslak is een ware kleurenexplosie in de onderwaterwereld. Ze lijken meer op kleine zeemonsters of buitenaardse wezens dan op hun aardse neven.

Met felle kleuren en vreemde vormen hebben ze een flair voor theatrale optredens. Deze slakken hebben geen schelp nodig; hun zelfverzekerdheid en flamboyante uitstraling is al bescherming genoeg. Ze zwemmen door de zeeën alsof ze deelnemen aan een onderwater modeshow, niet gehinderd door wat anderen van hen denken.



4. De wijngaardslak (Helix pomatia) – De Filosofische Slak

Last but not least, de wijngaardslak, ook bekend als de 'escargot' in Frankrijk. Dit is de slak die beroemd is geworden door de Franse keuken. Maar buiten zijn culinaire faam om, staat deze slak bekend als de denker onder de slakken. Hij

beweegt traag, alsof hij nadenkt over de zin van het leven, met zijn tentakels omhoog gericht naar de lucht, alsof hij diep filosofische vragen overpeinst: "Waarom ben ik hier? Wat is mijn doel? Is er meer dan alleen blaadjes eten?" Deze slak kan wel tien jaar oud worden. Met die lange levensduur heeft hij alle tijd om na te denken over zijn bestaan... en natuurlijk over de perfecte blaadjes.



Slakken zijn veel meer dan alleen slijmerige beestjes die traag rondkruipen. Elk heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid en bijzondere levensstijl. De volgende keer dat je een slak tegenkomt, geef hem dan een knipoog; je weet maar nooit welk verhaal er achter die glanzende tentakels schuilt!

@Julie

Quiz: Test je kennis

1. Wat betekent de naam 'dinosaurus'?
 - a. Angstaanjagend monster
 - b. Oeroud reptiel
 - c. Verschrikkelijke hagedis

2. De Tyrannosaurus rex was van neus tot staart 12 meter lang.
 - a. Waar
 - b. Niet waar

3. Hoe hard renden grote langnekken zoals de Argentinosaurus ongeveer?
 - a. 5 kilometer per uur
 - b. 20 kilometer per uur
 - c. 40 kilometer per uur

4. Waarom hadden sommige dino's een enorm lange nek?
 - a. Om te kunnen vechten.
 - b. Om planten te kunnen eten.
 - c. Zomaar, voor de show.

5. Vliegende dino's hadden een speciale naam. Ze werden de Pterosauriërs genoemd?
 - a. Waar
 - b. Niet waar

6. Sommige dino's gebruikten hun veren niet alleen om te vliegen, maar ook om...
- a. ... een vijand te verslaan.
 - b. ... een partner te versieren.
7. Welke dino was de grootste vleeseter?
- a. Spinosaurus
 - b. Allosaurus
 - c. Velociraptor
8. Welke periode op de geologische tijdschaal wordt beschouwd als het hoogtepunt van de dinosauriërs?
- a. Jura
 - b. Trias
 - c. Perm
9. Wat was het dieet van de Triceratops?
- a. Vlees
 - b. Planten
 - c. Alleseter
10. Hoeveel horens had een Triceratops?
- a. Eén
 - b. Twee
 - c. Drie

Antwoorden:

1:c, 2:a, 3:b, 4:b, 5:a, 6:b, 7:a, 8:a, 9:b, 10:c

Activiteiten



PIEP



Zondag 13 oktober

Mysterieuze bouwwerken

Er gaat iets mysterieus gebeuren... iets waar alleen de dapperste avonturiers aan durven beginnen. We kunnen nog niet alles verklappen, maar één ding is zeker: een spannende uitdaging diep in de natuur. We gaan samen opzoek naar verborgen schatten en geheime aanwijzingen. Elke stap die je zet, brengt je dichterbij het eindresultaat.

Ben jij klaar om mee te doen aan dit avontuur vol verrassingen? Kom en ontdek wat er gebeurt als je de uitdaging aangaat. Het wordt een dag vol geheimen, teamwork en heel veel plezier. Durf jij het aan? Kom dan mee en ontdek het zelf!

Waar: Heuvelpark - Hof Somergem 34, 9300 Aalst

Wanneer: zondag 13 oktober, 14u tot 17u

Meebrengen: drinken en aangepast kleren

Verantwoordelijke: Ninke Fant (+32 499 45 94 92,

ninke.fant@jnm.be)



Zondag 27 oktober

Wonen er kabouters onder
paddenstoelen?

HAYAAA INIS EN PIEPERS,

De zomer is gedaan, dus de regen komt eraan. En regen betekent dan weer dat alles vochtig wordt. Dé perfecte conditie om paddenstoelen te gaan zoeken dus! Maar pas op, deze activiteit bestaan niet enkel uit rustig paddenstoelen zoeken. Er lopen allemaal kabouters door het bos. Pas maar op dat je er geen tegenkomt, ik zou schrik hebben hoor!

Tot dan!

Waar: Landries 107 Erpe-Mere

Wanneer: Zondag 27 oktober, 14u-17u

Meebrengen: Stapschoenen en, aangepaste kledij

Verantwoordelijke: Tijs Van de Velde (+32 468 17 62 99,
tysvdv@gmail.com)



Zondag 10 november

Wonka en de Ethiekfabriek

Hmm, waar denken we aan als we Willy Wonka horen? Inderdaad! Chocolade, snoepjes, lekkers enzovoort! Kom langs op deze heerlijke activiteit en leer chocolade op de lekkerste en beste manier een beetje beter kennen! Zowel vloeibaar, vast (en wat denk je nu, ook gas?), theoretisch en praktisch, informatief en interessant! We zullen chocolade vanbinnen en vanbuiten leren kennen (hint hint knipoog). Chocolade zal na deze activiteit geen geheimen meer voor ons hebben!

Waar: Aan Alfons van de Maelestraat 110 te Aalst (parking zijkant Osbroek)

Wanneer: Zondag 10 november, 14u – 17u

Meebrengen: Drinkfles & kleding aangepast aan het weer (mogelijks modder)

Verantwoordelijke: Elke & Tijts (+32 468 17 62 99, tysvdv@gmail.com)





Zondag 23 November

Een spetterend speelbos stichten

Wie houdt er nu niet van het bos intrekken? En wie houdt er nu niet van spelletjes spelen? Stel je dan eens het summum van plezier voor, namelijk... een combinatie van beide... een heus speelbos!!!

Ik heb goed nieuws voor jullie. Wij gaan namelijk, samen met Natuurpunt Erpe-Mere, een speelbos aanleggen!!

Kom mee de handen uit de mouwen steken. Je kan vragen stellen aan de natuurliefhebbers om zo helemaal te weten te komen welke gedachtegang er achter zo'n speelbos zit. We zullen vooral zorgvuldig uitgekozen (inheemse) boompjes planten en het speelbos al een beetje inwijden!!

Waar: Schuin tegenover Honegem 101 (Wellness center Adelante). Ingang zal aangeduid worden met een vlag

Wanneer: Zondag 23 november, 14u-17u

Meenemen: kledij die vuil mag worden, stevig

Verantwoordelijke: Robbe Mertens (+32 491 63 76 50, mertensrobbe@gmail.com)



8 december
Grizzly's in Gent

Dag liefste iedereen,

Wist je dat komieken vaak een hele gekke en vage titel hebben voor hun show, denk maar aan 'Geubels gaat in bad'. Dat komt omdat ze een titel moeten kiezen nog lang voor hun show af is. Deze past dus niet per se helemaal bij de show, maar is wel leuk! Dit gezegd zijnde gaan we allemaal gezellig naar Gent! Weet ik al wat we daar zullen doen? Ongeveer! Zullen er Grizzly's van de partij zijn? Misschien!

[Voor deze activiteit vragen we om 10 euro mee te nemen/over te schrijven en een eigen treinticket te voorzien indien je kind ouder dan 12 is]

Waar: Opstappen en afstappen aan station Aalst

Wanneer: 8 december (de exacte uren komen op de site)

Meenemen: Rugzakje met water en veggie lunch, degelijke schoenen

Verantwoordelijke: Janne Verkest (+324 91 88 71 71, janne@qwan.be)



4 januari

Kerstfeestje: The Multiverse

Editie

Dag liefste piepers en ini's

Welkom in The Multiverse van het Kerstfeestje! Ik heb ver in de toekomst gekeken naar wat we gaan doen op het kerstfeestje en heb maar liefst 14,000,605 verschillende toekomsten gezien van hoe het kerstfeestje kan verlopen! Daaruit heb ik de zes toekomsten gehaald waarvan de kans het grootst is dat dat ze echt gaan gebeuren:

- We doen een keizotte filmavond marathon
- We gaan op stap en vinden een geheime schaatsbaan in de Geelstervallei
- We doen een winter-kampvuur-barbecue-kerstfeestje
- Er valt een ster in Dylan zijn tuin, maar het blijkt een sterrenkar te zijn en we reizen door het heelal (maar zien wel dat we op tijd terug thuis zijn)
- We maken de grootste sneeuwman die Elke ooit al gezien heeft!
- Eén van de kerstkadootjes is een winnend lotto ticket en we worden allemaal rijk!

Voila, elke keuze die jullie nu maken zal invloed hebben op in welke toekomst wij belanden op het kerstfeestje. Hopelijk de leukste! Aan jullie om de juiste keuzes te maken!

Waar: Tussen Ledestraat 17 (9340 Lede) en Ledestraat 19 is een wandelpad. Als je dat volgt, kom je op de linkerkant aan een grote tuin met huisje uit!

Wanneer:

- Piepers: zaterdag 4 januari, 14u – 17u

- Ini's: zaterdag 4 januari, 17u – zondag 5 januari 10u

Meenemen: Drinkfles, warme kleren, kadootje van ongeveer €5-€10. Extra mee te nemen voor ini's: matje, slaapzak, slaapgerief

Verantwoordelijke: Elke en Ninke (+32 499 45 94 92, ninke.fant@jnm.be)



19 januari

Schaatsen, SCHAATSEN!

Schaatsen???

BIEM BOEM BAM INIS EN PIEPERS,

SJWOEF, een schaatser vliegt met een gigantische snelheid aan uw neus voorbij. Het is weer zover, tijd om de jnm schaatstraditie voort te zetten deze winter. Zie maar dat jouw schaatsen mooi scherp zijn voordat je het ijs betreedt! (Fun fact: één van mijn favoriete momenten is om na een schaatsactiviteit 's avonds onder 3 lakens in bed te gaan liggen).

Tot aan de schaatsbaan!

[Voor deze activiteit vragen we jullie 10 euro mee te brengen of over te schrijven]

Waar: Sportlaan 1, 1770 Liedekerke

Wanneer: zondag 19 januari 2025, 14u-17u

Meenemen: Handschoenen (verplicht!), een dikke jas en/of andere warme kledij, 10 euro

Verantwoordelijke: Finn Mertens (+32 498 13 91 09, finn5.mertens@Gmail.com)

Bestuur JNM Land van Aalst

Voorzitter, contactpersoon & EHBO

Ninke Fant
ninke.fant@hotmail.com
0499 45 94 92

Secretaris & ouderenverantwoordelijke

Janne Verkest
jv3rk3st@gmail.com
0491 88 71 71

Penningmeester & Iniverantwoordelijke

Tijs Van De Velde
tysvdv@gmail.com
0468 17 62 99

Materiaal assistent & piepverantwoordelijke

Niels Koops
koops.niels@gmail.com
0468 25 30 45

Piepteam

Anton, Elke, Finn, Julie & Niels

Initeam

Ninke, Robbe & Tijs

Activiteiten in het kort

Mysterieuze bouwwerken	piep/ini	13/10/24
Paddenstoelentocht	piep/ini	27/10/24
Wonka en de ethiekfabriek	Piep/ini	11/11/24
Een spetterend speelbos stichten	piep/ini	23/11/24
Grizzly's in Gent	piep/ini	08/12/24
Kerstfeestje	piep/ini	04/01/25
Schaatsen	piep/ini	19/01/25