



PB-PP | B-33507
BELGIE(N) - BELGIQUE

HET KIKKERTJE



JE BEESTIGSTE JEUGDBEWEGING

HERFST 2015

Jaargang 35 nummer 1 - september, oktober, november 2015
Driemaandelijks nationaal tijdschrift van JNM vzw. Afgiftekantoor Gent x - P 308588
V.U. Mauri Boute, Tarbotstraat 61F, 9000 Gent

JE BEESTIGSTE JEUGDBEWEGING

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor iedereen tussen 7 en 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. Samen trekken we het hele jaar door de mooiste natuurgebieden in en laten we ons betoveren door de zotste waarnemingen. We nemen zelf een zaag of schop in de hand en maken ruimte voor natuur. Bovendien gaan we op een duurzame en milieuvriendelijke manier door het leven en proberen we anderen daar ook warm voor te maken. En tijdens de zomermaanden? Dan kan je tijdens één van onze veertig zomerkampen in binnen- en buitenland dagenlang genieten met vrienden in de natuur. Kom zelf op ontdekking bij één van onze vijfenveertig afdelingen in Vlaanderen en Brussel.

LID WORDEN

Om lid te worden surf je naar www.jnm.be/lidworden en vul je het inschrijvingsformulier in. Je lidgeld hernieuwen doe je door aangemeld naar www.jnm.be/mijngegevens te surfen.

- 5 euro voor introductieleden: voor iedereen in het eerste jaar dat je lid bent
- 18 euro voor piep-, ini- & gewone leden, geboren in de jaren 1990 tot en met 2008
- 18 euro voor steunleden, geboren in 1989 of vroeger (abonnement op Euglena)
- 36 euro voor instellingen, bibliotheken, scholen ... (abonnement Euglena + Kikker)

CONTACTEER ONS

Op lokaal niveau zetten honderden vrijwilligers zich in om JNM'ers van 45 afdelingen uren speelplezier te bezorgen. Vul je gemeente in bovenaan op jnm.be en je komt terecht op de contactpagina van jouw afdeling. Op nationaal niveau wordt de werking gedragen door het hoofdbestuur. Dat zijn ongeveer 70 vrijwilligers die zich in acht werkgroepen en ploegen inzetten. Je vindt de contactgegevens van het hoofdbestuur op jnm.be/hb. Het hoofdbestuur en de afdelingen worden ondersteund door zes personeelsleden op het nationaal secretariaat in Tarbotstraat 61F in Gent. Heb je een administratieve vraag, mail dan info@jnm.be of bel 09 223 47 81.

HET KIKKERTJE is het driemaandelijkse nationale tijdschrift voor piepers (7-12 jaar) van JNM. De artikels en foto's worden gemaakt door onze vrijwilligers. Dank aan alle schrijvers en fotografen! Vragen? Inzendingen? Eén adres: kikkertje@jnm.be!



met steun van de
**Vlaamse
overheid**



JE BEESTIGSTE JEUGDBEWEGING

REDACTIE

Layout: Mauri Boute

inhoud: CommunicatiePloeg en vele anderen

VOORWOORD



DOOR *Cheyenne Guldemont*

Hallo allerliefste piepertjes

Voor ik mijn verhaal begin over allemaal leuke JNM activiteiten ga ik mezelf eens even voorstellen. Mijn naam is Cheyenne en ik ben jullie opperpiep voor het komende jaar. Ik zal voor elk kikkertje een leuk tekstje schrijven en er, samen met andere begeleiders, voor zorgen dat jullie je kunnen amuseren op een superleuke nationale piepdag en al je vriendjes kunnen terugzien op een spetterend trollenfeest!

Het trollenfeest is perfect om al jullie kampvriendjes terug te zien en al die verhalen van op kamp terug boven te halen! Ben je niet op kamp geweest? Geen probleem, het is perfect om

nieuwe vriendjes te leren kennen. Jullie kunnen er praten, spelen, zingen, en misschien tussendoor wat dieren in nood helpen.. Dit jaar zoeken we de namelijk de meest stoere en dappere piepers voor een zeer speciale missie. Ben je benieuwd wat deze missie precies inhoud? Lees dan zeker het tekstje verder in het kikkertje.

Heb je je niet kunnen inschrijven voor trollenfeest? Geen probleem! Want... Onze STARTDAGEN komen er aan! De start van een nieuw JNM jaar!! Jeeee!! J Weer een jaar vol leuke activiteiten, nieuwe vriendjes, en veel leuke beestjes en plantjes die je kan ontdekken. De startdagen zijn de ideale moment om al je vriendjes en vriendinnetjes mee te sleuren en er voor te zorgen dat iedereen weet dat JNM de meest leuke en beestige jeugdbeweging van allemaal is. Verdere info voor deze startdagen krijg je binnenkort.

Hopelijk tot snel!!

Dikke knuffel
Cheyenne
Opperpiep 2015-2016

BLOED, ZWEET EN TRANEN BIJ PADDEN- STOELEN



ZWETENDE KAASZWAM

Foto: Peter Van de Vyver

BLOEDDRUPPELSTEKELZWAM



Bloeddruppelstekelzwam, Zwetende kaaszwam en Tranende franjehoed zijn drie soorten paddenstoelen. Ja, echt waar! Vanwaar die gekke namen vraag je je af? Wel, typisch voor deze soorten is dat wanneer ze jong zijn, ze druppeltjes afscheiden. Bij de Bloeddruppelstekelzwam zijn die druppeltjes rood, bij de Zwetende kaaszwam doorzichtig en bij de Tranende franjehoed doorzichtig tot donkerbruin gekleurd.

Deze druppeltjes ontstaan doordat de paddenstoelen om te groeien voedingsstoffen (bv. dood hout) afbreken. Daarbij komt er water vrij. Ook bij mensen is dat zo, wanneer jij uitademt zit daar ook waterdamp tussen. Dat kun je mooi zien als je tegen een koude ruit uitademt. Doordat het glas koud heeft wordt de waterdamp in je adem dan vloeibaar en vormt het druppeltjes op het raam. Zo gaan ook paddenstoelen wanneer ze groeien en dus water overhebben, het water in druppeltjes naar buiten duwen. Meestal zitten daar nog andere stoffen in, die niet verteerd

kunnen worden, zoals bij de Bloeddruppelstekelzwam. En dan kunnen de druppeltjes een kleurtje krijgen.

Een trukje om het verschil te weten tussen dauwdruppels en de druppels die uit de paddenstoelen komen is door er eens aan te proeven. Dauwdruppels proeven naar niets, dat is gewoon water. De druppels die uit de paddenstoelen komen smaken een beetje vies doordat er nog andere stoffen in zitten.



TRANENDE FRANJEHOED

Foto: Margaux Boeraeve

POLYPES: POLYPI.



La *Lucernaria auricula*.



La Pennatule phosphorescente.
Pennatula phosphorea.



La Tubulaire indivise.
Tubularia indivisa.



Le Madrépore abrotanoïde.
Madrepora abrotanoides.



Le Millépore corne d'élan.
Millepora alcicornis.



L'Orgue de mer.
Tubipora rubeola.



Le *Cydippe pileus*.



La *Pelagia noctiluca*.



Le *Rhizostoma Aldrovandi*.



La *Berenix carisochroma*.



La Ceinture de Vénus.
Cestum Veneris.



La Physale.
Physalia atlantica.

KWALLEN

SCHIJKWALLEN

Aan onze kust zul je schijfkwallen tegenkomen. De naam spreekt voor zich: als je zo'n kwal tegenkomt op het strand ziet het eruit als een schijfvormige hoop flubber. Ze zijn vaak vrij doorschijnend. Dat is vrij logisch is aangezien ze bijna volledig uit water bestaan (voor wel 95 tot 98 %). Vanbinnen zit een holte waar zich alle levensnoodzakelijke processen van de kwal bevinden, zoals de vertering, en ook de voortplanting. Aan de onderkant van de kwal bevindt zich een opening, waarlangs de kwal eet en kaka doet. Rond deze opening bevinden zich vier armpjes en sommige soorten hebben aan de rand van hun schijfvormige lichaam nog sliertachtige tentakeltjes. Met deze armpjes en tentakeltjes brengen de kwallen hun prooi in hun mond.



BRANDNETELKWALLEN

Het nare aan deze beesten is dat ze je prikken als je ze aanraakt. Dit komt doordat ze netelcellen hebben. Dat zijn celletjes met een soort gifpijltjes in, die bij aanraking afgeschoten worden. Het gif dient om prooidiertjes te verlammen of zelfs te doden. Bij sommige kwallen, die onder andere in Australië voorkomen, kan het gif zelfs een mens doden. Maar aan onze kust veroorzaken ze hooguit wat huiduitslag en jeuk, zoals de netelcellen van de brandnetel.



BABYKWALLEN

De kwal heeft een bijzondere manier van voortplanten. De kwallen die aan onze kust voorkomen leggen eitjes die bevrucht worden. Uit deze bevruchte eitjes ontstaan eerst kleine poliepen. Poliepen zijn een soort kleine geleachtige torentjes, van ongeveer 1 cm groot. Deze poliepen zitten vast aan schelpen of planten. In bepaalde periodes van het jaar lossen er van de top van de poliepjes kleine kwalletjes, die in enkele maanden zullen uitgroeien tot de grote kwallen die we op het strand tegenkomen.

TEL JE MEE AF TOT DE KLIMAATCONFERENTIE IN PARIJS?



DOOR Marie D'hulster

DINSDAG 28 JULI NOG 124 DAGEN

De zomer is nog in volle bloei, toch nadert de herfst al beetje bij beetje. Dat brengt enerzijds prachtige landschappen met zich mee, bomen met goudkleurige blaadjes en beukennootjes in het bos.

Anderzijds betekent dat ook dat november steeds dichterbij komt. In november vindt namelijk de 21ste klimaatconferentie plaats. Deze zal doorgaan in Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Dus niet zo ver hier vandaan.

Weten jullie nog dat twee jaar geleden een heleboel JNM'ers met de trein naar Warschau, de hoofdstad van Polen, zijn gereisd om er hun stem te laten horen. Ik was ook mee en vond het een onvergetelijk avontuur. In één weekend gingen we heen en terug. Polen is niet zo dichtbij, dus moesten we lang op de trein zitten. Maar met al die gekke JNM'ers was dat niet erg. Het was zelfs een feest!

ZATERDAG 1 AUGUSTUS NOG 120 DAGEN

Twee jaar geleden ging iedereen met de trein naar de grote betoging. Nu is de klimaatconferentie dichterbij huis, dus zijn er veel meer mogelijkheden om in Parijs te geraken. Je kan met de trein gaan, met de bus of zelfs met de fiets! Als je met de fiets gaat moet je wel een beetje tijd en een goede conditie hebben. Want je hebt wel een paar dagen nodig om in Parijs te geraken. Kijk maar eens op de kaart, dan kan je zien waar Parijs precies ligt, of zoek eens op hoeveel kilometer er gefietst zal moeten worden.



ZONDAG 23 AUGUSTUS NOG 98 DAGEN

De organisatie die al de trein- bus- en fietsreizen regelt is de Climate Express. Heb je daar al eens over gehoord? Zij willen 10.000 mensen, allemaal uit België, meekrijgen naar Parijs. Omdat ze het belangrijk vinden dat mensen tonen dat ze zich zorgen maken over het klimaat. Door mee te gaan naar Parijs en er met zo veel mogelijk mensen tegelijk te betogen, willen ze laten zien aan de politici die er op dat moment vergaderen en klimaatverdragen (belangrijke documenten) ondertekenen dat we het menen. Ik hoop echt dat we met 10.000 mensen uit België zullen zijn. Als dat niet zou lukken, zou het wel jammer zijn.



NOG 55 DAGEN

Vandaag zijn het over heel Vlaanderen in de meeste JNM afdelingen startdagen. Dat is een belangrijk moment voor de start van het nieuwe werkjaar. Dat brengt ons ook weer wat dichterbij de klimaatconferentie eind november. De spanning stijgt en ik wacht vol verwachtingen af.

Je vraagt je waarschijnlijk af of jij als pieper ook mee naar Parijs kan? Want ik twijfel er niet aan dat jullie je soms ook wel eens zorgen maken over nieuwsberichten die gaan over de stijging van de zeespiegel, opwarming van de aarde en niemand die er iets aan lijkt te doen.

Piepers mogen ook mee naar Parijs, maar enkel als hun ouders ook meegaan. JNM voorziet geen begeleiding en is ook niet verantwoordelijk voor piepers die meegaan naar de klimaattop in Parijs. Inschrijven kan op de site van Climate Express: www.climate-express.eu. Daar kan je ook meer info vinden over de verschillende manieren om naar Parijs te gaan eind november.



ENKELE BEGRIPPEN

● Klimaatconferentie

Een bijeenkomst waar wereldleiders vergaderen over de stijgende zeespiegel die hen straks zal overspoelen. Het water staat al tot aan de lippen.

● Klimaatverdrag

Het akkoord dat voortvloeit uit de hiervoor besproken onderhandelingen.

● Klimaatopwarming

Je kan het zien als de koorts van onze planeet. De temperatuur stijgt en dit heeft gevolgen voor het functioneren van het ecosysteem.

Hopelijk tot in Parijs!

DE BEVER EEN HARDE WERKER



door Simon Schowanek

Mensen doen vaak aan natuurbeheer: we kappen bomen om, we maaien het gras, we laten koeien grazen... Maar de natuur heeft haar eigen natuurbeheerders! En een van de allerbekendste natuurlijke beheerders is: "de bever".

JAM JAM... BOOMSCHORS!

Dat bevers bomen om knagen weet je vast wel, maar weet je ook waarom ze het doen? Bevers eten namelijk de boomschors (de schors, niet de hele boom). Om makkelijk bij de schors bovenin de boom te kunnen, knagen ze de boom maar om! Bevers eten overigens niet alleen boomschors. Ze eten ook gewone planten, maar daar merken wij minder van.

EEN OPMERKELIJKE TERUGKEER!

De Euraziatische bever (dat is de soort die van nature in Europa voorkomt) was ooit bijna volledig uitgestorven. Rond 1900 kwamen er over héél de wereld nog

maar 1200 over. Hij was toen bedreigder dan tijgers vandaag zijn! Gelukkig is het nog allemaal goed gekomen en vandaag zwemmen er in Europa meer dan een half miljoen exemplaren rond!

En ook in België doet de bever het goed. De bever was ooit volledig uitgestorven in België, maar sinds 1990 zit hij weer in Wallonië. Rond 2000 verschenen de eerste bevers in Vlaanderen, in de rivier de Dijle (nabij Leuven) en van hieruit heeft hij zich razendsnel over de rest van Vlaanderen verspreid!

EEN HARDE WERKER

Bevers zijn de natuurbeheerders van de natuur! Ze doen immers een hele hoop dingen waar andere planten en dieren baat bij hebben. Zo knagen ze bomen om, en laten ze bos verdwijnen. Hierdoor, ontstaan, er open stukjes waar koudbloedige dieren zoals insecten goed in kunnen opwarmen. Dat trekt dan weer insecteneters aan zoals vogels of vleermuizen.

Als het water in een beekje niet hoog genoeg staat om vlotjes in rond te zwemmen, dan maakt de bever een dam. Hij stapelt een hele hoop takken en modder op elkaar, houdt zo de waterstroom tegen. Stroomopwaarts van de dam ontstaat hierdoor een hele grote poel waar heel wat andere dieren graag in leven: vissen, libellen, salamanders, kikkers, watervogels! Allemaal vinden ze het leuk om in zo'n beverpoel te zitten.

Bovendien kunnen zo'n dammen heel goed water vasthouden na zware regenbuien. Als het hard regent er begint veel water in de beken te stromen. In plaats van in een keer naar beneden te stromen al onze huizen en velden te overspoelen, blijft het allemaal in de poel van de bever steken, waar het heel traag doorheen de dam sijpelt. Zo kan de bever er dus voor zorgen dat mensen stroomafwaarts hun droge voeten behouden!

**KNAPPE KNAGERS,
DIE BEVERS!**



HET VERHAAL VAN EGMOND DE EGEL



DOOR *Pepijn Boeraeve*

Een lange tijd geleden, zo toen de dieren nog konden spreken, was het net zoals nu bijna herfst. De bladeren van de bomen dwarrelen één voor één naar beneden. Heel wat vogeltjes troepen samen om één der komende dagen te vertrekken richting het zuiden. Harrald de Eekhoorn is nog druk in de weer met een laatste voorraadje eikels op te bergen voor de winter. En Egmond de egel, die is ook van de partij. Ook voor hem wordt het beetje bij beetje tijd om een stekje voor de winter op te zoeken. Hij schuifelt wat heen en weer tussen de bladeren. Af en toe heft hij zijn hoofdje wat op om een struik iets beter te bekijken maar nooit voor lang. Al snel staart Egmond terug sipjes voor zich uit. Je zou kunnen denken dat er echt iets mis is!

“Ah, daar bij die omgevallen boom liggen nog een paar eikels!”, denkt Harrald bij zichzelf. Met stevige sprongen baant hij zich een weg naar de stam van wat ooit een dikke eik was. De eikels blijken erg vers en sappig te zijn. Blij met de buit kan Harrald het niet laten een klein vreugdedansje te doen. Plots, terwijl hij sierlijk met zijn pluimstaart zwiepte, hoort hij in de verte geritsel. Eerst zijn staart maar snel ook de rest van zijn lichaam verstijft. Met gespitste oren probeert Harrald te ontdekken waar het geluid vandaan komt. “Misschien een egel?”, denkt hij bij zichzelf. Maar daarvoor is het geluid te traag. Een muis was het ook

al niet. Voor een vogel was het geritsel dan weer iets te luid. “Hmm, waarschijnlijk dan toch een egel.” vermoedt Harrald en nieuwsgierig springt hij via een zijtak of twee bovenop de stam. En jawel, het is gewoon een egel.

Een laagje modder had de bladeren op de grond glibberig gemaakt. Egmond was al twee keer weggeleden wanneer opnieuw twee pootjes uiteen schuiven door de vieze smurrie. Nu is zijn humeur volledig naar de vaantjes en met alle boosheid die hij in zich heeft, schreeuwt Egmond voor het hele bos: “WAAROM GAAT VANDAAG ECHT ALLES MIS!?” En dan merkt hij een eekhoorn op, die stokstijf op een omgevallen stam zit. Misschien heb jij al eens een eekhoorn doen opschrikken maar zo erg als deze is echt nog nooit gezien. De twee ogen stonden perfect onbeweeglijk in hun kassen. Elk haartje op het lichaam van het beestje trilde mee met het bonken van het hart. Zo hevig bonsde het daarbinnen in de eekhoorn. Een beetje geschrokken stamelt Egmond een excuusje maar de eekhoorn verroert nog steeds geen vin. “Je hoeft niet bang te zijn, ik doe je geen kwaad.”, probeert de egel nog eens. Uiteindelijk begint de eekhoorn zich langzaam te ontspannen.

“Potvolkoffie, wat was me dat?”, blijft Harrald tegen zichzelf te herhalen. Nog nooit had hij zo'n kwade egel



gezien. Dan merkt hij de trieste blik in de ogen van de egel op. Eerst probeert Harrald terug tot rust te komen en een paar tellen later verzamelt hij al zijn moed bijeen om naar de egel toe te springen. De egel kijkt ongestoord verder wanneer Harrald dichterbij komt. En zo staan ze daar: oog in oog, muisstil, net niet dicht genoeg om elkaar een poot te geven. "Alles goed?", probeert Harrald een kil poosje later. Het hoofdje van de egel zakt nog iets dieper richting de grond. "Euhm... Egel, als je met een probleempje zit, kan je het mij altijd vertellen... Echt waar..." zegt hij. De egel kijkt Harrald diep aan, probeert iets te zeggen, twijfelt en zucht.

Egmond twijfelt. Hij is een beetje verlegen en durft eigenlijk niet te vertellen wat er mis is. Maar diep van binnen weet de egel dat de eekhoorn misschien zal kunnen helpen. "Euhm...Kbndwgkwt.", gooit Egmond er uiteindelijk uit. Dat was net iets te snel verteld voor de eekhoorn, hij verstond er helemaal niks van. Egmond probeert nog eens: "Ik ben de weg kwijt." "Aha", antwoordt de eekhoorn, "Ik ken dit bos uit mijn duimpje! Ik zal je zeker kunnen helpen." Voor het eerst deze dag heeft Egmond het gevoel dat alles misschien toch nog goed zal komen. De egel legt de eekhoorn uit waar hij juist naartoe moet. Maar de eekhoorn weet echt niet waar Egmond het over heeft. De egel doet

een tweede poging, dit keer met veel, brede gebaren. Maar de eekhoorn kijkt nog steeds even verwaasd. Wanneer Egmond met takjes en bolsters een kaartje maakt, begint de eekhoorn langzaam maar zeker te snappen waar de egel naartoe moet.

Harrald bekijkt het kaartje op de grond nauwkeurig en zucht dan eens diep. "Ik denk dat ik weet waar dit is maar vraag me niet hoe je er geraakt", zegt de eekhoorn, "dat weet ik echt niet!" In de ogen van de egel verschijnt opnieuw zijn treurige blik. Harrald voelt zich plots ook triest worden. Hij wou de egel echt wel helpen maar wat kon hij doen? De eekhoorn slaat zijn pluimstaart om zich heen, met het puntje tegen zijn neus gedrukt en begint diep na te denken. De twee uilen weten de weg ernaartoe zeker maar die zijn een tijdje terug vertrokken. En de merel die het bos zelfs nog beter kent dan hem, weigert al een jaar met de eekhoorn te praten. "Ah, ik heb een oplossing!", roept Harrald plots, "We klimmen samen in een hoge boom en dan kunnen we over het bos heen kijken." De egel antwoordt triest dat hij niet kan klimmen. "Dan bouw ik wel een mandje met takjes en hijs ik het met jou erop naar de top van de boom!"

"Als jij denkt dat het zal werken, dan wil het wel proberen.", zegt Egmond een beetje twijfelend. De eekhoorn



geeft Egmond de opdracht om een paar lange, stevige stukken klimop te zoeken en stuift dan zelf het bos in. Niet zo ver er vandaan had de egel een aantal bomen gezien die overwoekerd waren met klimop. Egmond slentert er met tegenzin naartoe. "Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?", denkt hij bij zichzelf. Maar omdat iets doen beter is dan niets doen, besluit de egel om toch maar drie strengen klimop los te rukken. Wanneer hij terug aan de omgevallen boom staat, is de eekhoorn druk in de weer met de laatste loodjes te leggen aan het mandje. "Nog eventjes de sterkte ervan testen en dan beginnen we eraan!", roept de eekhoorn terwijl hij wild heen en weer springt in het mandje.

Nog steeds even opgewonden knoopt Harrald de stukken klimop aan elkaar. De egel kruipt voorzichtig in het mandje en maakt het touw er stevig vast. "Als het mandje een beetje kraakt, niet bang zijn, dat is perfect normaal!", roept de eekhoorn nog snel. Dan klemt Harrald het uiteinde van de klimop tussen zijn tanden en klautert behendig de boom in. Boven in de top zwiert hij het touw over de laatste stevige tak. Eventjes denkt Harrald nog: "Eigenlijk zijn er heel wat dingen die kunnen misgaan..." Maar dan grijpt hij de klimop vast en springt naar beneden. Vrolijk heen en weer zwiepend zakt de eekhoorn langzaam naar beneden.

Met een schokje komt het mandje met Egmond erin los van de grond. Op een rustig tempo stijgt het mandje naar de top van de boom. "Hé, dit voelt raar!", begint de egel te giechelen. Maar dan ziet hij plots vlak voor zijn neus de eekhoorn bengelend aan een touw naar beneden zakken. Egmond schatert het uit. In de top merkt de egel dat hij helemaal boven de kruinen van de andere bomen zit. Het is een prachtig zicht! Niet veel later klimt de eekhoorn puffend op de laatste tak en helpt Egmond uit het mandje. Samen turen ze de horizon af. Aan de bosrand zien ze plots twee jonge reeën voorzichtig de weide ingaan. Na nog wat langer speuren ontdekt de eekhoorn waar de egel heen moet. "Zie je daar helemaal aan de einder dat klein plukje bomen?", vraagt meneer pluimstaart, "Wel, daar moet je naartoe en dan vind je de weg zeker terug!" Nu voelt Egmond zich eindelijk terug in zijn nopjes. Maar voor hij het hele stuk moet stappen, wil hij graag nog eventjes blijven zitten. Terwijl de egel en de eekhoorn een beetje keuvelen en genieten van het verre zicht, gaat de zon langzaam onder.

AANKONDIGING

HET TROLLENFEEST

18 TOT EN MET 20 SEPTEMBER
OPOETEREN



DOOR *Cheyenne Guldemont*

Hallo allerliefste piepertjes

Er was eens lang lang geleden, in een tijd waar wij enkel verhalen van kennen, een wereld die geregeerd werd door draken. Wij kennen draken enkel als kwaadaardige monsters en angstaanjagende wezens, maar wat als dit niet zo was? wat als draken niet zijn zoals wij denken dat ze zijn?

Draken leven nu natuurlijk niet meer. toch? of zou het toch wel eens kunnen dat deze wezens zich verbergen en nog steeds leven in de wereld die wij kennen? WEL.. dan krijg je dit verhaal... In een klein klein dorpje van Limburg, Opoeteren genaamd, leeft er nog een draak. En niet zo maar een draak, de oermoeder van alle draken.

Deze oermoeder heeft een missie die zij niet alleen kan voltooien. Ze zoekt dus hulp!

voor deze missie zoeken wij wel enkel onze stoerste, liefste en schattigste piepers bijeen.

Denk jij dat je het aankan? Schrijf je dan snel in!

Voor wie nog nooit naar het Trollenfeest kwam, is er nog iets extra dat ik je moet vertellen. Op het Trollenfeest zijn er altijd heel veel leuke piepers. Je ziet je vriendjes en begeleiders van op kamp (of je afdeling) terug en samen beleef je een weergaloos weekend. Dus niet twifelen, inschrijven en afkomen!

PRAKTISCHE ZAKEN

Het Trollenfeest 2015 gaat door van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september in Opoeteren. Daar heb je een groot gebouw, Het Driege, waar we (in bedden) slapen.

De eenvoudigste manier om naar het Trollenfeest te gaan, is met de trein. Maar de auto nemen lukt ook. Wie met de trein komt, kan mee met begeleiders die op vrijdagavond in tal van stations klaar zullen staan. Zondagmiddag nemen die je dan terug mee naar het station waar je opstapte.

Op het Trollenfeest wordt iedereen verdeeld in groepen van ongeveer twintig piepers. En we regelen dit zo dat je zeker samen zit met vriendjes van op kamp. Wie geen kamp deed, mag altijd laten weten bij wie je graag in de groep zou zitten.

Een week voor het Trollenfeest sturen we een convo op met alle praktische informatie, zoals waar je vertrekt en wat je meeneemt.

Inschrijven kan vanaf 10 augustus t.e.m. 10 september via het internet of per post. NIET door te mailen of te telefoneren!

In totaal mogen er 200 piepers mee op het Trollenfeest. Indien het Trollenfeest volzet zou raken (dit gebeurt zelden), wordt een wachtlijst aangelegd op basis van de inschrijvingsdatum.

De meeste piepers komen met de trein naar het Trollenfeest (zie ook deeltje vervoer), daarom moet je zowel bij het inschrijven via de post als het internet vermelden waar je het liefst zou opstappen. Hou er wel rekening mee dat het niet zeker is dat je hier ook effectief zult kunnen opstappen. In de convo die

je voor het Trollenfeest krijgt opgestuurd zal jouw definitieve opstapplaats vermeld worden.

INSCHRIJVEN VIA INTERNET

Inschrijven via het internet bespaart ons een hele hoop administratieve rompslomp. Bovendien is het ook voor jou gemakkelijker. Schrijf dus liefst in via internet!

Surf naar www.jnm.be/trollenfeest

INSCHRIJVEN VIA DE POST

Verder in dit Kikkertje vind je een inschrijvingskaart. Het vervolg laat zich al raden: invullen en opsturen naar:

JNM Trollenfeest

tav. Gwen

Tarbotstraat 61F

9000 Gent

INSCHRIJVEN ALS JE RECHT HEBT OP EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Neem sowieso contact op met Gwen (gwen@jnm.be) indien je hiervoor in aanmerking komt. Zij regelt de inschrijving dan samen met jou.

STORTEN

Je inschrijving is pas definitief als ook je deelnamegeld gestort is. Maak dit na het inschrijven dus zo snel mogelijk in orde! In de bevestiging van je inschrijving zullen alle informatie staan om het deelnamegeld te kunnen storten. Soms kan het even duren vooraleer je de bevestiging ontvangt, dus je hoeft je geen zorgen te maken als het langer duurt dan je verwachtte.

Het deelnamegeld voor het Trollenfeest bedraagt 45 euro.

BEGELEIDERS

Ook jullie moeten je inschrijven! Via internet gaat dit erg vlot dus vooruit

met die geit. Eenmaal het bedrag (zie www.jnm.be/trollenfeest) gestort is, zijn jullie definitief ingeschreven. Laat ook weten of je opstapverantwoordelijke of groepsverantwoordelijke wil zijn. Als je je niet geroepen voelt voor de bovenvermelde functies, kan je ook gewoon animator zijn. Daarna krijgen jullie een convo en een draaiboek voor begeleiders.

CONTACT PROBLEMEN MET INSCHRIJVINGEN ENZO

Stel dat je door onvoorziene omstandigheden niet mee kan op Trollenfeest en je toch al ingeschreven bent. In dat geval doe je er goed aan te annuleren. Dit kan door contact op te nemen met het bondssecretariaat, meer bepaald met Gwen:
tel: 09 223 47 81
gwen@jnm.be

Als je je annulatie op tijd doorgeeft (post: JNM Trollenfeestinschrijvingtarbotstraat 61 F, 9000 Gent of per mail: gwen@jnm.be), dan krijg je 50% van je deelnamegeld teruggestort.

ANDERE VRAGEN ENZO

Behalve voor alle opmerkingen, vragen en suggesties van allerlei aard, kan je bij het organiserend team ook terecht voor:

- het melden van (voedsel)allergiën;
- informatie i.v.m. opstapplaatsen voor de trein.

Cheyenne Guldemont: 0486/53.80.36
guldemont.cheyenne@mail.com
Tomas de Backer: 0471/44.30.69
tomasdebacker@hotmail.com

Zij zullen zo veel mogelijk bereikbaar zijn, maar ze gaan deze zomer ook op JNM-kamp en daar kunnen ze niet steeds antwoorden op hun mails of

telefoongesprekken. Spreek dan zeker een bericht in zodat ze jullie zo snel mogelijk kunnen helpen.

VERVOER MET DE AUTO

Het Trollenfeest gaat dit jaar door in Opoeteren en voor sommigen die in de buurt wonen is het heel wat minder gedoe om gewoon met de auto te komen. In dat geval duid je dit aan op je inschrijvingskaart (al dan niet elektronisch). In de convo zal duidelijk vermeld staan waar jullie exact verwacht worden.

VERVOER MET DE TREIN

Piepers onder de 12 jaar rijden gratis met de trein, en het is nog milieuvriendelijk ook! Dus dit is zowat de meest ideale oplossing. En daarom is er een systeem van opstapplaatsen. We zoeken overal rond begeleiders die ook met de trein gaan en die je met plezier meenemen. Alleen weten we nu nog niet 100% zeker van waar er allemaal begeleiders zullen vertrekken maar we doen ons best om je zo dicht mogelijk van thuis te laten opstappen! En als dit niet mogelijk zou zijn, krijg je op tijd een bericht en zoeken we naar een eventueel andere oplossing.

Je exacte opstapplaats, opstapverantwoordelijke en de treinuren zullen in de convo vermeld staan, je krijgt deze toegestuurd in de aanloop naar het Trollenfeest. Je opstapverantwoordelijke zorgt ook voor de treintickets, dus daar hoef je je helemaal geen zorgen over te maken.

MOGELIJKE OPSTAPPLAATSEN: (onder voorbehoud)

Aalst, Antwerpen-berchem, Brugge, Brussel-Zuid, Deinze, Gent Sint-Pieters, Genk, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lokeren, Mechelen, Oostende, Roeselare, Turnhout, Zottegem, Poperinge



INSCHRIJVINGSKAART TROLLENFEEST

NAAM + VOORNAAM:

LIDNUMMER:

ADRES:

.....

TELEFOONNUMMER:

AFDELING:

IK GING MEE OP HET VOLGENDE KAMP OF WIL GRAAG

BIJ VOLGENDE PERSOON IN DE GROEP ZITTEN:

.....

IK KOM MET: DE AUTO / DE TREIN (SCHRAP WAT NIET PAST)

INDIEN TREIN: STAP OP IN (ONDER VOORBEHOUD)

AALST ,ANTWERPEN-BERCHEM, BRUGGE, BRUSSEL-ZUID, DEINZE,

GENT SINT-PIETERS, GENK, HASSELT, HERENTALS, KORTRIJK,

LEUVEN, LOKEREN, MECHELEN, OOSTENDE, ROESELARE,

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



**INSCHRIJVINGSKAART
TROLLENFEEST**

**VUL DEZE KAART IN EN STUUR ZE OP NAAR
JNM TROLLENFEEST
TAV. GWEN
TARBOTSTRAAT 61F
9000 GENT**

**SCHRIJF JE BIJ VORKEUR IN VIA DE WEBSITE
WWW.JNM.BE/TROLLENFEEST**

JNM-WINKEL



De vakantie zit er op! Tijd om het nieuwe werjaar in te vliegen!

Gelukkig hebben we niet stilgezeten en heeft de JNM Winkel weer heel wat lekkers in huis gehaald...

Jullie lang, geduldig wachten wordt beloond! Vanaf heden zijn er NIEUWE t-shirts, en lichte sweaters met ons nieuw logo te verkrijgen in de JNM winkel!

Bedrukking op rug:



Wist je trouwens dat al onze sweaters en t-shirts biologisch katoen bevatten en het Fairwear label dragen?



JNM-VERKOOPPUNT

Ons verkooppunt vind je terug in de Oxfam Wereldwinkel in de Lammerstraat te Gent en is open van maandag tot zaterdag telkens van 10:00 u tot 18:30 u

Alle JNM producten zijn verkoopbaar in deze winkel en op woensdag en zaterdagmiddag is er steeds iemand om jullie en de mensen van Oxfam een handje te helpen bij het zoeken naar jullie felbegeerde gidsen en andere JNM-spullen.

En niet alleen de JNM'er wordt in een nieuw jasje gestoken.. We kunnen jullie ook al vertellen dat we dit najaar ook een gloednieuwe webshop lanceren.

Op www.jnm.be/winkel vind je onze catalogus en webshop 24/24 uur, 7/7 dagen terug.

Voor vragen of bestellingen kan je ook steeds terecht bij winkel@jnm.be of 0479/58 64 44.

PIEPVERANTWOORDELIJKEN

Akerland	Mara Van Osselaer	0487/906636	maravano@live.be
Akerland	Thomas Nouws	0476/512196	thomas.nouws@gmail.com
Antwerpen	Lotte Gielis	0471/023260	lottegielis@gmail.com
Bovenschede	Anna Verhoeven	0472/403126	annaverhoeven1995@gmail.com
Brugge	Robin Van Den Broeck	0484/754552	vandenbroeck.robin@gmail.com
Brugge	Mumtaaz Viaene	0493/199303	mumtaaz@telenet.be
Durmeland	Milena Van Driessche	0478/839535	milena.vandriessche@gmail.com
Durmeland	Floris Van Laere	0499/487370	floris.vandriessche@gmail.com
Durmeland	Anna Coppieters	0474/341483	anna.coppieters@gmail.com
Eeklo	Roeland Develter	0474/309279	roel_d_@hotmail.com
Fruittreek	Andries Habex	0475/246928	honingraadje@gmail.com
Gent	Frederick Schelstraete	0498/601551	frederick-jnm@outlook.com
Gent	Basile Leroy	0479969490	basile.leroy.jnm@hotmail.com
Gent	Babette Oosterlynck	0475 6742 55	oosterlynckbabette@gmail.com
Hageland-Zuiderkempen	Floriaan D'hulster	0489/412507	floriaandhulster@gmail.com
Kortrijk	Sara Van Beneden	0478/570342	saravanbeneden@gmail.com
Land Van Aalst	Cheyenne Guldemont	0486/538036	guldemont.cheyenne@gmail.com
Land Van Aalst	Tomas De Backer	0471/443069	tomasdebacker@hotmail.com
Leievallei	Klara Bolckmans	0479/027440	klara.bolckmans@gmail.com
Leuven	Wies Nelissen	0471/181884	wies.nelissen@skynet.be
Markvallei	Daan Cools	0479/919485	
Mechelen	Emma Scheerlinck	0484/570157	emma.scheerlinck@telenet.be
Midden-Limburg	Evelien Froyen	0487/60 89 24	klein-maar-dapper@hotmail.com
Middenkust	Jeroen Demaeght	0499/99 89 68	demaeghtjeroen@hotmail.be
Moervallei	Balder Deliaert	09/2293008	balder_d@hotmail.com
Neteland	Floris Sanczuk	01/4881271	florissanczuk@hotmail.com
Ninove-Geraardsbergen	Gert De Keersmaecker	05/4415592	gertdkeersmaecker@gmail.com
Noordwest-Brabant	Linde Verlooy	0499/722026	lindeverlooy@telenet.be
Pajottenland	Lore Bonte	0494/809808	lore_bonte@hotmail.com
Pallieterland	Kato Van Bostraeten	0497777674	katovanb@hotmail.com
Poekebeek	William Hautekiet	0470/05 64 51	william.hautekiet@jnm.be
Roeselare	Robbe Cool	0471/204492	robbecool10@hotmail.com
Roeselare	Sam Durnez	0494/414811	sam.durnez@hotmail.com
Scheldeland	Anna Verhoeven	0472/403126	annaverhoeven1995@gmail.com
's Heerenbosch	Joke Lasuy	0489/401077	jokelasuy@hotmail.com
Taxandria	Kirsten Janssens	0477/524159	k-janssens@hotmail.com
Vlaamse Ardennen	Joke Van der Heyden	0476381209	vdheyden.joke@gmail.com
West-Limburg	Eli Bijmens	0478/529370	elibijmens@hotmail.com
Westland	Sarah Parmentier	0491/361545	sarah_parmentier@hotmail.com
Zandland	Jan Kemps	0485/003688	jan@annetanne.be
Zottegem	Seppie Ghijs	0485/071796	seppieghijs@hotmail.com
Zuid-Limburg	Riene Bijmens	0474/104777	rienebijmens@hotmail.com
Zuidwest-Brabant	Louise De Cort	0477/62 99 60	louisedecort@hotmail.com

