



PB-PP|B-33507
BELGIE(N)-BELGIQUE

inuit



HET KIKKERTJE



JE BEESTIGSTE JEUGDBEWEGING

WINTER 2017

Jaargang 38 - nummer 2 - december, januari, februari 2017-2018
Driemaandelijks nationaal tijdschrift van JNM vzw. Afgiftekantoor Gent x - P 308588
V.U. Jeugdbond voor Natuur en Milieu vzw, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent

JNM

Een jeugdbeweging
voor en door jongeren
Spel en plezier
Wild van natuur
Wild voor milieu
Uit verwondering en bezorgdheid
Open voor iedereen
Ongebonden
En een beetje tegendraads

LID WORDEN

Surf naar www.jnm.be/lidworden
en vul het inschrijvingsformulier in.
Nieuwe leden betalen maar 5 euro.

LID BLIJVEN

Surf naar www.jnm.be en meld aan.
Surf dan naar "mijn gegevens"
(rechts bovenaan).

- 18 euro voor piep-, ini- & gewone leden, geboren in 1990 tot en met 2008 (je krijgt ook een abonnement op Euglena of Kikker)
- 18 euro voor steunleden, geboren in 1989 of vroeger (je krijgt ook een abonnement op Euglena)
- 36 euro voor instellingen, bibliotheken, scholen... (je krijgt een abonnement op Euglena + Kikker)

CONTACTEER ONS

Op lokaal niveau zetten honderden vrijwilligers zich in om JNM'ers van 45 afdelingen uren speelplezier te bezorgen. Vul je gemeente in bovenaan op jnm.be en je komt terecht op de contactpagina van jouw afdeling.

Op nationaal niveau wordt de werking gedragen door het hoofdbestuur. Dat zijn ongeveer 70 vrijwilligers die zich in acht werkgroepen en ploegen inzetten. Je vindt de contactgegevens van het hoofdbestuur op jnm.be/hb.

Het hoofdbestuur en de afdelingen worden ondersteund door zes personeelsleden op het nationaal secretariaat in Kortrijksepoortstraat 192 in Gent.

Heb je een administratieve vraag, mail dan info@jnm.be of bel 09 223 47 81.

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER:

Jorn Van de Velde, Hanne Bergers, Johanna Daems, Oliver Mechthold, Kato Van Bostraeten, Elisa Palm, Willem Van Echelpoel, Kobe Van Olmen, Helena Vanrespaille, Anna Verhoeven

Lay-out: Elisa Palm

VOORWOORD

Lieve piepers,

Dromen doen we allemaal wel eens. Laatst droomde ik over Koning Winter en de sneeuw...

Grote sneeuwvlokken dwarrelen zachtjes deinend op de wind naar beneden. Ze vallen op de dikke laag sneeuw die het gras warm houdt tegen de koude van de winter. De boomstammen zijn aan één kant wit door de sneeuw. De wind is bijna gaan liggen. De zon doet hard zijn best zich tussen de wolken te wringen. Het hele land is wit en er zijn enkele kinderen die spelen op hun slee. Gezellig met hun warme mutsen en sjaals.

Ik ging er naartoe en zag een JNM-vlag wapperen! Wanneer het koud is maken we tijd voor warme vuurtjes en goede vrienden.

Ook met JNM zijn wij klaar voor de winter. We willen er samen met jullie een gezellig eindejaar van maken, doen jullie mee?

Zoals elke 3 maanden kregen jullie net opnieuw een versie van het Kikkertje in de bus. Bij uitstek het leukste leesmateriaal van het jaar. Dit Kikkertje bevat heel veel leuke informatie en spelletjes, dus blader er maar eens op je gemakje door.

Wij hebben ook nog enkele leuke activiteiten voor jullie in petto. Zo is er binnenkort de nationale piepdag, deze zal doorgaan op 12 mei. Hou deze datum zeker vrij in jullie agenda!

Zo, onze sjaals en wintermutsen liggen alvast klaar en we hopen samen met jullie op een groot sneeuwballengevecht!

Jullie Opperpieps,
Kato en Anna



Foto's Bavo Josephy



Vlaamse
overheid

JNM

JE BEESTIGSTE JEUGDBEWEGING

Hoe klinkt de winter eigenlijk?



INHOUDSTAFEL

voor de ouders op
pagina 22-23!

- 2 — info.
- 3 — voorwoord.
- 4 — hier zo, joehoe.
- 6 — hoogste boom.
- 11 — Kikkerpost 
- 12 — Boomgaard.
- 14 — Woordzoek - wedstrijd.
- 16 — licht vervuiling.
- 19 — Tocht op komst.
- 20 — Sneeuwbewoners.
- 22 — knutselen.
- 24 — winkel.

inuit
▲▲▲▲▲▲▲▲



DE HOOGSTE BOOM



DOOR Jorn Van de Velde

Elke editie schrijft een JNM'er een staartje aan dit verhaal. Jorn begon vorig jaar met Benji die op avontuur vertrok, Hanne en Kobe zetten het verder. Voor deze editie schreef Jorn het einde van de spannende reis van Benji. Hier komt i!

Benji de bosmuis is op zoek naar de hoogste boom, hij wil graag het bos van boven kunnen zien. Op die zoektocht kwam hij al heel wat dieren tegen, de een wat liever de andere. In de vorige aflevering zocht hij naar een manier om de eedriehonderddertien over te geraken, nadat hij daar samen met het albino hert Jorn was toegekomen.

Zo eindigde het verhaal de vorige keer:

Alle bomen leken zo hard op elkaar... Vermoeid zakte hij door zijn pootjes. Ik moet even rusten, dacht hij. Hij zocht een beschut holletje waar hij even zijn oogjes dicht zou kunnen doen. Hij vond een putje bedekt met dood hout en bladeren en legde zich neer. Hij wist echter niet dat er vlakbij een vos rondliep...



Benji had nog maar zelden zo'n mooie dromen gehad. Allemaal dieren passeerden, en ze leerden hem allemaal iets bij over het bos. Groen en nog zoveel meer kleuren passeerden elkaar, gingen in elkaar over. Maar dan, plots, oranje. Oranje? In zijn droom? Met een schok schoot hij wakker, angstig om zich heen kijkend. Ja, hij had gelijk, daar voor zich, zat de oudste vos die hij ooit al gezien had. Littekens sierden zijn gezicht, meer witte dan oranje haren bedekten zijn vacht, en in zijn ogen... In de ogen van de vos zag Benji iets dat hij niet verwacht had: wijsheid.

"Eindelijk ben je wakker, kleine vriend." Wat moest Benji zeggen? Dit was een vos, hoe kon hij een vriend zijn?

De vos stond op, rekte zich langzaam uit.

"Rustig maar. Ik ben te oud om me nog met muizen bezig te houden. Die tijd ligt lang achter mij. En daarbij, dat zo'n muisje als jij hier rondloopt, zo dicht bij de



bomen heen kwam. "De hoogste boom staat in het oudste deel van het bos, aan de overkant. Je wilt daar geraken?"

"Ja, weet jij een oplossing?"

"Reken er maar op." Veerle knipoogde.

"Spring maar -"

Een witte waas stormde hun plekje in het bos binnen. Gewei vooruitgestoken, klaar om te hulp te schieten. Jorn! Natuurlijk! Die was er ook nog!

"Jorn, stop!" riep Benji meteen. Nu hij een nieuwe vriendin gemaakt had, wou hij niet dat die meteen weggejaagd zou worden door Jorn.

"Deze vos kan ons helpen!"

"Hey, wat? Benji, gaat het wel?" Jorn was duidelijk nog in de war. Toen keek hij naar Veerle en Benji, die nu naast elkaar stonden.

"Ja hoor. Ik denk dat ik een nieuwe vriendin gemaakt heb. Dit is Veerle, ze weet hoe we over de eedriehonderddertien kunnen geraken."

eedriehonderddertien... Wat kom je doen? Ik ben benieuwd."

Benji moest even op zijn tanden bijten. Hij twijfelde of hij niet weg zou lopen, maar vertelde dan toch zijn naam: "Ik ben Benji, de bosmuis, ik ben op zoek naar de hoogste boom in het bos."

"Hallo Benji." De vos stak zijn rechterpoot uit, waar al een klauw van miste. "Ik ben Veerle." Oeps. Háár rechterpoot. Benji stak aarzelend ook zijn veel kleinere pootje uit. Hij was nog een beetje bang dat Veerle haar klauwen in hem ging zetten, maar uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn.

"Ik snap het al." Veerle keek in de verte, waar het zachte gezoem van de grijze dozen door de





Jorn keek nog een beetje verbaasd, maar hij knikte. Samen zouden ze er geraken. Veerle probeerde hem nog wat gerust te stellen: "Ik ben al een oude vos. Bosmuisjes zijn niets meer voor mij. Zo'n sappige kipje laat ik niet passeren, maar jullie kan ik beter helpen."

Daarna draaide ze zich weer naar Benji: "Zoals ik wou zeggen, spring maar op mijn rug. Hier ietsje verder is er een grote brug, die ons over de eedriehonderddertien zou moeten voeren."

En zo vertrokken ze. Benji, Veerle en Jorn. Een vreemd groepje, de vogels in de bomen keken verwonderd toe, maar door het bos baanden ze zich een weg. Uiteindelijk werd het geluid van de grijze dozen die over de eedriehonderddertien zoefden weer luider, maar toch was er een pad dat ze konden blijven volgen. Ze moesten een beetje klimmen, maar plots leek het geluid zich onder hen te bevinden. In wat voor vreemde wereld waren ze terecht gekomen?

"Ik heb nog horen vertellen, van mijn grootouders die lang geleden leefden, dat deze brug hier niet altijd was", vertelde Veerle. "Langer geleden was hier zelfs bos, maar toen kwam de eedriehonderddertien en kon je nergens meer door."



Mijn nonkel was daar aan het jagen, we hebben hem nooit meer teruggezien. Ik ben hem al aan de overkant gaan zoeken, maar ik denk dat hij al lang dood was toen deze brug hier kwam."

Ze daalden weer, en het bos leek nog mooier te worden. Majestueuze beuken stonden zo ver als je maar kon kijken, met hier en daar andere plantjes, kleinere bomen. Het gezang van vogels zorgde er voor dat het geluid van de eedriehonderddertien weg bleef. Insecten vlogen zoekend rond. Er was zoveel moois te zien, dat Benji niet wist waar naar te kijken. En het zou nog mooier worden. "Ja" merkte Jorn op, "als je ergens de hoogste boom vindt, zal het hier wel zijn. Kom, laten we gaan kijken!"

Ze trokken dieper en dieper het bos in. Telkens keken ze omhoog, maar welke boom was nu de hoogste? Uiteindelijk, toen de eedriehonderddertien al ver achter hen lag, kwamen ze een boom tegen die nog groter leek dan alle andere. Zijn stam was dikker dan alles wat Benji al gezien had, de wortels reikten verder dan wortels van een andere boom. Deze was het.

Er moest niet veel meer gezegd worden. Vanop Veerle sprong de dappere bosmuis op Jorn. Vanop zijn gewei sprong hij naar de boom, en begon hij verder naar boven te kruipen. Gelukkig zorgden zijn kleine muizenpootjes voor voldoende houvast. Hoger en hoger klom hij, totdat Veerle en Jorn elk een oranje (met een beetje wit) en een wit vlekje leken. Uiteindelijk, Benji begon al wat moe te worden, bereikte hij de bladeren. Met hernieuwde energie klom hij verder, totdat hij door het bladerdek heen kwam. Wat hij daar zag, was mooier dan hij verwacht had.

Het bos strekte zich ontzettend ver uit. Overal zag hij bomen. Zoveel, dat ze zelfs de eedriehonderddertien bijna verstopten. Het bos was overal. Het was zo mooi, dat Benji zelfs dacht dat hij alle plaatsen kon zien die hij op deze tocht bezocht had, en alle dieren die hij tegen- gekomen was. Veerle en Jorn onder hem, maar ook de padden, de kikkers, de reiger, de bijen, de uil, de oorworm, de regenworm, de egel, de koolmees, de pissebedden, en zoveel meer!



Hoeveel wonderlijks leefde er niet in het bos?

Maar er was niet enkel bos. Verderop, aan de horizon, verdween het bos. Het moest daar plaats maken voor grote grijze gebouwen, waar de eedriehonderddertien uit leek te komen. Daar woonden de mensen. Hij werd een beetje bang, zouden zij dit mooie bos niet willen opslokken? Misschien moesten zij ook eens naar hier komen, naar deze hoogste boom, en alles bekijken. Dan zouden ze zien hoe geweldig het bos wel niet is

Toen herinnerde hij zich de brug, en besepte hij dat er al mensen waren die rondgekeken hadden. Hij dacht aan de padden, die geholpen werd. Hij wist dat er mensen waren die gehoord hadden hoe mooi het bos, zijn wereld, wel niet was, en dat ze hun best zouden doen om het te beschermen. Voor hem, Veerle, Jorn en al die anderen.



KIKKERPOST

EEN KERST INSTALATIE

Wanneer het jaar op z'n einde loopt, het het buiten kouder en donkerder wordt, doet zich in onze huiskamer een bijzonder fenomeen voor. Plots haalt elk gezin een boom in huis. Grappig, toch!

Buiten is alles bedekt onder een laagje sneeuw, geen stipje groen te bespeuren, terwijl binnen, bij de haard, de kerstboom pronkt. Maar waar komen opeens al die bomen vandaan? Waar is dat stuk land waar ze met z'n duizenden geoogst worden? Is dat wel zo goed voor ons milieu? En kan dat land dan niet voor andere dingen gebruikt worden, zoals het maken van voedsel?

Soms pronkt er ook wat anders. Zo'n boom die altijd groen blijft, geen naalden verliest en soms zelf al lichtjes in zich heeft. Een plastic boom is een andere oplossing om het groen in huis te halen in koude tijden. Maar... Zijn die dan wél zo goed voor ons milieu? Het plastic waarvan ze gemaakt zijn, is vaak erg moeilijk te recyclen. En wetenschappers hebben gemerkt dat ze vaak niet zo lang meegaan...

Maar het is zeker niet erg als je eigenlijk wel van kersbomen houdt. Ze zijn dan ook zo leuk om te versieren!

Deze kikkerpost gaat nog ietsje verder. Je kan je kerstboom niet enkel versieren maar je kan hem ook zélf maken! Wie van jullie kan er een even mooie en gezellige kersboom knutselen?

Je kan vanalles proberen, voorwerpen op elkaar stapelen, hoge dingen tegen elkaar laten leunen, dingen ophangen aan het plafond...

Stuur ons een mooie foto van je zelfgemaakte JNM-kerstboom. We zijn zo benieuwd. En misschien sturen we jou dan wel een prachtig kerstcadeautje op!

Aan de slag!



Weet je nog, Johan, deze lente...
Alles was zo kleurrijk toen.
T' is toch schoon de lente.



Ooit verhuis ik naar
het zuiden. Is het
daar altijd lente?



door Helena Vanrespaille

EEN KIJKJE IN DE BOOMGAARD

Onder de schors
van de fruitbomen
leven zeer veel
insecten.
Bijvoorbeeld deze
boktor.



In de lente komen
de bloemsems op
de bomen. De
nectar trekt bijen
en hommels aan.



In de herfst zijn de
appels rijp, die plukt
de boer. Of de vogels
en wormpjes eten ze
op.

In het weiland
onder de bomen
kunnen koeien
grazen. Of er
kunnen kruiden en
bloemen groeien.
Die trekken dan
weer insecten aan,
zoals vlinders.



Op oude, dode bomen
groeien allerlei zwammen
en paddenstoelen. In het
rotte hout leven pisse-
bedden en andere
beestjes.



De oorworm jaagt
op insecten in de
boomgaard en
graaft een holletje
voor haar broedsel



WOORDZOEKER

WEDSTRIJD

1 Zoek een vriendje of vriendinnetje dat mee wil doen.

2 Bepaal een prijs en start de wedstrijd.

3 Zoek de gegeven woorden in het rooster. De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal.

4 Win de wedstrijd.

A	I	I	F	D	H	I	L	O	G	K	P
C	G	H	J	E	B	K	M	J	E	M	Y
J	D	N	M	S	I	V	E	W	U	A	R
Y	C	X	R	K	B	U	O	P	I	S	P
E	P	H	C	I	Q	L	Z	K	O	U	D
G	B	O	F	M	R	T	O	O	W	U	Y
Q	I	G	L	O	S	U	W	K	M	V	T
B	O	N	T	J	A	S	D	F	Z	A	M
K	O	S	Q	J	U	C	P	W	L	Z	R
A	I	G	E	S	W	F	E	L	V	B	N

ESKIMO - RAUWE VIS - IGLO - IJSBLOK - KOUD - BONTJAS



ESKIMO - RAUWE VIS - IGLO - IJSBLOK - KOUD - BONTJAS



P	Y	R	P	D	Y	T	M	R	N
K	M	A	S	U	U	V	A	Z	B
G	E	U	I	O	W	M	Z	L	V
O	J	W	P	K	O	K	F	W	L
L	M	E	O	Z	O	W	D	P	E
I	K	V	U	L	T	U	S	C	F
H	B	I	B	Q	R	S	A	U	W
D	E	S	K	I	M	O	J	J	S
F	J	M	R	C	F	L	T	Q	E
I	H	N	X	H	O	G	N	S	G
I	G	D	C	P	B	I	O	O	I
A	C	J	Y	E	G	Q	B	K	A

LICHTVERVUILING



DOOR Kobe Van Olmen

Het is winter en de dagen worden korter. Als we naar school vertrekken is de zon nog niet op en als we naar huis gaan, is hij al weer onder. Gelukkig is er straatverlichting zodat we iets kunnen zien op de weg. Lang geleden was het 's nachts echt donker, pikkedonker: als de wolken over de hemel waren getrokken kon je niets zien. Op de tast moesten de mensen dan naar school en terug. Eenmaal binnen stak je een kaars aan of zette je je voor het haardvuur om wat te lezen. En als je er 's nachts wel licht was, was het de maan die scheen of het zachte licht van de sterren.

Nu is het 's nachts nooit meer donker. Autolichten, lichten van winkels en lantaarnpalen zorgen ervoor dat we de maan niet meer nodig hebben.

's Nachts schijnen er zoveel lichten dat de lucht niet meer donkerblauw of zwart is, maar een oranje gloed heeft. Mocht je niet weten dat het nacht was, zou je soms denken dat het dag was. Enkel de meeste felle sterren kunnen we nog zien. Er is nu zoveel licht 's nachts dat je een stad vanuit de ruimte kunt zien oplichten. (Satellietfoto van Europa: België licht fel op tegenover de rest van Europa, kijk maar op de volgende pagina)

“'s Nachts schijnen er zo veel lichten dat de lucht niet meer donkerblauw of zwart is, maar een oranje gloed heeft.”

Het is langs een kant natuurlijk belangrijk dat er 's nachts straatverlichting is. Je voelt je veiliger op straat en op de weg kan je andere bestuurders beter zien; fietsers hebben minder kans om aangereden te worden. Maar zoveel licht heeft ook enkele nadelen. Denk maar aan sterrenkijken. In de helft van België kan je de Melkweg niet meer zien; een grote gordel sterren die je wel kan zien als het donker genoeg is. We zijn het al zo gewoon om maar enkele sterren te kunnen zien dat we verbaasd zijn als we er eens veel zien.

Naast het feit dat we de sterren niet meer kunnen zien, hebben ook de dieren last van het licht. Beeld je maar eens in dat er elke nacht een grote lantaarnpaal in je slaapkamer aangaat:

je slaapritme geraakt volledig in de war. Lichtvervuiling heeft er zo voor gezorgd dat er nu minder nachtvlinders zijn dan vroeger.



THE EARTH IN SPACE.

PIEP ACTIVITEIT IN ZICHT



Kan het anders?

Bij het plaatsen van straatverlichting is er nooit goed nagedacht over de slechte gevolgen van al dat licht. België heeft meest fel belichte autostrades van de wereld. Om de 50 meter staat er een lantaarnpaal. Hiervan zouden we heus om de 70 of 80 meter kunnen maken zonder dat het minder veilig wordt. En winkels zouden 's nachts de lichten van de winkel kunnen uitdoen.

Als er iets minder licht zou zijn, zouden wij terug de sterren kunnen zien en zouden de dieren een betere nachtrust hebben. Een vriendin van me zegt dat als je toch nog graag de

sterren ziet, je zeker Limburg eens moet bezoeken. In Limburg is er minder straatverlichting en kan je de sterrenhemel nog in volle glorie zien.

ik verhuis meteen
naar limburg!



Waarde Landgenoten,

Tot A spreekt koning Arthur van Antwerpen. Hoewel ik voor velen van A van weinig betekenis ben (en Andersom), heb ik A Assistentie nodig. Laatst wandelde ik door mijn Adembenemende Antwerpen. Argeloos hield ik halt bij een Achterstraat toen plots een Addergebroed met veel Adrenaline Achter me stond en zonder Aarzeling mijn graal Afnam, Allemachtig! Ik leid Alleszins niet Aan Alzheimer, maar kan me uit Alle macht niet herinneren hoe die Apenkop er ook weer uitzag.

Mijn Aortaklep werkt sindsdien Armoedig, mijn Aangezicht is Asgrauw en ook mijn Amandelen Arbeiden Assymetrisch Als was ik een Astmapatient. Zoals je vast al begrepen hebt, die graal is heilig voor me.

Awel, dit is waar jullie in mijn Avontuurlijke Annalen Aanstalte zouden kunnen maken.

Alsjeblieft, redt mij van de Azijnpissers en van de Agressievelingen die mij mijn graal zo Argwanend Achterhouden. Als mijn Afgezanten zend ik A op een Adembenemende tocht op zoek naar mijn Allesbetekenende graal.

Auf wedersiehen
k. Arthur

Ps. Aangezien April nogal vol was, koos ik 12 mei als de dag waarop de queeste Aanvangt.

Pps. Houdt A voorwerp-met-een-A Al maar klaar, net zoals A middeleeuwste outfit en A stokpaard.



DE NOORDELIJKSTE AARDBEWONERS

DOOR Hanne Bergers

WIST JE AL...

Eskimo's leven in Siberië, Alaska, het noorden van Canada en Groenland.

Vroeger dacht men dat de naam 'Eskimo' 'rauw-vlees-eter' betekende. Maar hier denkt men tegenwoordig anders over. De oorsprong van de naam 'Eskimo' komt waarschijnlijk van het Indiaanse woord aškimeew, wat zou betekenen: 'hij/zij spreekt de taal van een vreemd land'. Anderen denken dat het uit een andere Indiaanse taal komt. Daar betekent de naam 'Eskimo': 'Pelsjager op sneeuw-schoenen'.

De Eskimo's spreken een heleboel varianten van de taal Inuktitut of Kalaallisut (Groenlands). De Eskimo's kenden eeuwenlang geen schrift. Hierdoor is de "Eskimo taal" sterk uit elkaar gegroeid afhankelijk van waar de Eskimo's wonen.



Eskimo's maken niet alleen gebruik van hondensleeën, maar ook van sneeuwscooters.

HOI, IK BEN JOHAN

Het enkelvoud van Inuit is Inuk.



De voorouders van de Eskimo's komen waarschijnlijk uit Azië

De meeste Eskimo's uit Canada en Groenland noemen zichzelf liever 'Inuit', dat betekent 'echte mens'. Dit wordt vaak gezegd, maar het geldt maar voor een aantal Eskimo's. De Eskimo's van Alaska en een deel van Siberië worden liever 'Yupik' genoemd. Nog andere worden liever 'Inupiat' genoemd. Niet simpel!



Vroeger woonde het sneeuwvolk in iglo's of in tenten (vaak gemaakt van kariboe-huiden). Nu wonen de meeste Eskimo's in houten huizen.



Centje bijverdienen tijdens de feestdagen?

DOOR Johanna Daems

* Makkelijk



Verkoop sneeuwballen

1 grote sneeuwbal : € 2
tussenmaat : € 1
kleine sneeuwbal : € 0,50

Nodig : sneeuw
cool box
(om alles te
bewaren)
....

** Durvers



Verkoop beeldjes in sneeuw

Enkele ideeën : sneeuwpop
sneeuw spook
sneeuw muis
...

** Gevorderd



Maak een sneeuwballengooikraam

Nodig : 2 tafels, sneeuwballen,
voorwerpen die kapot mogen
(flessen, glazen, een leker knikker)
eventueel prijzen



t'is hier niet warm in de winter

ATTEST VOOR TERUGBETALING

LIDMAATSCHAP OF KAMPDEELNAME

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld, of zelfs het volledige lidgeld, van JNM terug. Ook voor kamp-deelname voorzien zij een terugbetaling. Hoeveel dat exact is en hoe het berekend wordt, kan je best even vragen bij je ziekenfonds.

Om de terugbetaling te ontvangen, moet je een formuliertje indienen bij het ziekenfonds. Dit formulier kan je downloaden van onze JNM-website.

Ga als volgt te werk:

1. Meld je aan op www.jnm.be en klik rechtsboven op "mijn gegevens".
2. Bij "mijn betalingen" zie je in groene letters: "Toon al mijn betalingen en details". Daar moet je op klikken
3. Dan kom je op de pagina waar je een download knop ziet en een selectieveld om het jaartal in te geven waarvoor je attesten wil downloaden.
4. Download het pdf-bestand. Per jaar krijg je dan het lidmaatschapsattest, en een deelname-attest per kamp. Dat zit allemaal in één pdf, met verschillende pagina's.

Lukt het niet? Stuur een mailtje naar info@jnm.be en we helpen je verder!



LIDKAART JNM

Wil je aan iedereen kunnen tonen dat je écht lid bent van JNM?

Druk dan je eigen lidkaart af!

Dat doe je op www.jnm.be/lidkaart.

Ga naar de website: www.jnm.be en meld je aan.

Ga dan naar www.jnm.be/lidkaart.

Het lijkt alsof er niets gebeurt, maar je lidkaart is gedownload!

En... je vindt ze als pdf terug in je map "downloads".

Nu alleen nog printen en uitknippen en je kan pronken met een echte JNM-lidkaart.

Het grootste voordeel van je JNM-lidmaatschap is natuurlijk dat je aan alle activiteiten kan deelnemen. Daarom ben je ook lid geworden natuurlijk.

Maar we hebben nog een extraatje.

In de JNM Winkel krijg je een ledenkorting van 20% op tal van boeken en excursiemateriaal en van 10% op alle verrekijkers en zaklampen.

In de Chiro-winkel (De Banier) krijg je een partnerkorting van 6% op creatieve materialen (op Chiroproducten, spelmateriaal, workshops, boeken en sterproducten is er nooit korting)



JNM WINKEL



www.jnm.be

WINTERSE HEBBEDINGEN

JNM TRUIEN

Je hebt zin in een stevige winterwandeling, maar het is binnen zo lekker warm? Je hebt zin om naar de activiteit te gaan, maar je ligt net zo goed in je zetel? Wij hebben de oplossing voor jou! De JNM-truien zijn heerlijk zacht en ontzettend warm! Nu heb je écht geen excuus meer om niet buiten te komen... Draag ze met trots!

€20 voor een gewone sweater
€25 voor een sweater met rits.



HET DIERENBOEK

Dit boek neemt je mee door de fascinerende wereld van het dierenrijk. Hoe komt het dat er zo veel soorten dieren zijn, waarin verschillen ze van elkaar, en wat zijn hun gelijkenissen? Een bijzonder leerrijk boek boordevol wist-je-datjes!

Leden: €20

VERREKIJKERACTIE

Deze winter heb je geen excuus meer om niet naar de vogeltjes in je tuin te kunnen kijken, want na het succes van vorig jaar komt er opnieuw een verrekijkeractie!

Geniet van **15% korting op alle Kite verrekijkers** in de periode 19 tot 30 december!



**OPENINGSUREN JNM-WINKEL
KORTRIJKSEPOORTSTRAAT 192
9000 GENT**

MAANDAG	GESLOTEN
DINSDAG	14:00 TOT 18:00
WOENSDAG	14:00 TOT 18:00
DONDERDAG	14:00 TOT 18:00
VRIJDAG	14:00 TOT 18:00
ZATERDAG	14:00 TOT 18:00
ZONDAG	GESLOTEN

ONLINE WWW.JNM.BE/WINKEL



Neem een blad
Steek 2 vingers door
het blad
Prik je neus er ook door

**JEUGD
BOND VOOR
NATUUR
EN MILIEU**



JNM
DE BEESTHOUTE BEWEGING

**OPENINGSUREN JNM-WINKEL
KORTRIJKSEPOORTSTRAAT 192
9000 GENT**

MAANDAG	GESLOTEN
DINSDAG	14:00 TOT 18:00
WOENSDAG	14:00 TOT 18:00
DONDERDAG	14:00 TOT 18:00
VRIJDAG	14:00 TOT 18:00
ZATERDAG	14:00 TOT 18:00
ZONDAG	GESLOTEN